

Liederen 3 mei 2020

LB 23b : 1, 2, 4, 5 De Heer is mijn herder

<p>23b:1 De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wat'ren der rust.</p>	<p>23b:2 De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt m'als ik wankel, Hij draagt m'als ik viel.</p>
<p>23b:4 De Heer is mijn herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.</p>	<p>23b:5 De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd! 'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde m'altijd.</p>

LB 997 : 1, 2, 3, 4 en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

<p>997:1 – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!</p>
<p>997:2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!</p>
<p>997:3 En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt, dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!</p>
<p>997:4 O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!</p>

LB 146c : 1, 5, 6**Alles wat adem heeft love de Here**

<p>146c:1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!</p>	<p>146c:5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja!.</p>
<p>146c:6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als u neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja! Halleluja!</p>	

LB 967 : 1, 2, 3, 4, 5**Zonne der gerechtigheid**

<p>967:1 Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm u, Heer.</p>	<p>967:2 Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal. Erbarm u, Heer.</p>
<p>967:3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan. Breng, o herder, in Gods naam uw verstrooide kudde saam. Erbarm u, Heer.</p>	<p>967:4 Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord, win elk volk met stille kracht voor uw rijk, – verdrijf de nacht! Erbarm u, Heer.</p>
<p>967:5 Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op 't eind wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm u, Heer.</p>	

LB 992 : 1, 2, 3, 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

992:1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?	992:2 Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?
992:3 Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?	992:4 Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

LB 981 : 1, 2, 5 Zolang er mensen zijn op aarde

981:1 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.	981:2 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' naam.
981:5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.	